



Fietstocht 26 juni 2016.

Zondag 26 juni organiseerden wij onze jaarlijkse fietstocht. Om 13.00 uur kwamen we samen in soos “Asteffekan” in de Visser, in het centrum van Deurne.

Alle deelnemers werden verwelkomd met een kop koffie/thee, en heerlijk gebak van bakkerij Vedder.

Na deze eerste, gezellige, ontmoeting werden al snel de groepjes duidelijk wie met wie ging fietsen.

De route die gefietst werd leidde langs diverse projecten die mede door onze ondersteuning zijn gerealiseerd. De Ossenbeemd (door schenking van Gouden Helmspeld winnaar 2015, P. Driessen), Maria Vredeskapel en in Liessel werd in het Hertenparkje een afdakje gemaakt voor de Alpaca's.

Om het fietsen even te onderbreken waren er ook twee pauzemomenten ingelast. Hiervoor gingen we naar Griendtsveen waar een voordracht/lezing werd gegeven in het Kortoomsmuseum, in het kader van 100 jaar Kortooms. De tweede pauze was bij “de Hoofdzaak” in Liessel.

Rond de klok van 17.00 uur kwamen de deelnemers, na 29,3 km., weer bij de eindbestemming soos “Asteffekan”, om te genieten van een uitgebreid Chinees / Indisch buffet van Ho-Wah.

Om ongeveer 19.30 uur werd deze geslaagde dag afgesloten met een bedankje van onze voorzitter Teun.